



Als je 't mij vraagt:
Chiro
Skippy

Chiro, wat is dat?

Een infobrochure
over onze werking
en activiteiten

Hé, jij daar!



In de chiro komen we samen om te spelen en een leuke namiddag te hebben. Onze leiding zorgt voor speelse activiteiten: verstoppertje of tikkertje spelen in de wijk, samen met de leiding op tocht gaan, een lange fietstocht maken, met z'n allen voetballen in het bos, even uitrusten en babbelen in ons lokaal.

Iedereen is welkom bij de Chiro. Je moet alleen minstens 6 jaar zijn. Je moet niets speciaals doen of kunnen om erbij te komen. We vinden je leuk om wie je bent. En hoe vaker je komt, hoe meer vrienden je maakt en hoe leuker je de Chiro gaat vinden!

We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. We hebben respect voor alle kinderen en jongeren. We geven iedereen dezelfde kansen. We nodigen ook jouw kinderen uit om bij de Chiro te komen!

In bijna iedere stad of dorp is er wel een Chirogroep



Chiro Skippy is een organisatie die sinds 1983 bestaat. We zijn gelegen in het kleine dorpje Zemst-laar. Het is misschien klein, maar we zijn één grote groep en we zijn er trots op! Wij zijn een groep vrienden en kennen elkaar door en door. De leiding, volwassen begeleidster, leden en kookploeg zijn één hecht

team.

Maar we zijn niet alleen. Er zijn bijna 1000 Chiro's in Vlaanderen! Elke Chirogroep heeft zijn eigen huisbeleid. Wij, Chiro Skippy uit Zemst-Laar, hebben ook eigen gewoontes en regels. Daarover willen we iets vertellen.



- Iedere groep bepaalt zelf welke Chirokleden ze dragen. Bij ons bestaat het uniform uit een beige Chiroshort of -rok (te verkrijgen bij Banier), en onze eigen T-shirt en pull (te verkrijgen bij de leiding). Het uniform is verplicht vanaf de Rakwi's, maar het is ook voor de jongere groepen leuk om hetzelfde te dragen als de hele groep. Wij zamelen oude uniformen in om ze nadien zeer goedkoop tweedehands door te verkopen. Je kan je oud uniform dus elke zondag aan je leiding geven. De verkoop ervan gaat jaarlijks door op de infoavond.
- In sommige Chiro's hebben jongens en meisjes aparte activiteiten, maar wij zijn een gemengde Chiro. Dat betekent dat jongens en meisjes bij ons samen spelen.

- Bij ons zitten de kinderen per leeftijd (geboortjaar) in de groepen.
- We zijn er in de Chiro van overtuigd dat we pas vanaf het eerste leerjaar een meerwaarde kunnen bieden en stellen daarom een minimumleeftijd van 6 jaar (of het schooljaar dat je 6 wordt).

Wist je dat het jaarthema van dit jaar 'Grenzeloos Chiro' is? Ben je klaar voor een reis rond de wereld en samen met je vrienden andere landen te ontdekken?

Onze Chiro is uiteraard slechts een onderdeel van het grote Chirojeugd Vlaanderen. En ook zij hebben zo hun zegje. Zij bepalen het jaarthema, schrijven het jaarthemalied, ondersteunen ons in administratieve of praktische zaken en staan ons bij met raad. Onze chiro behoort tot het gewest Maneschijn. Dit is de overkoepeling van alle chiro's in omstreken. Op hun site vind je foto's, interessante links, een forum, nieuwtjes, ... Zeker de moeite om er eens een kijkje te nemen! www.gewestmaneschijn.be



De afdelingen

We houden regelmatig activiteiten met de hele Chirogroep samen, maar elke leeftijd is anders. Daarom komen we meestal samen in aparte leeftijdsgroepen: de 6 afdelingen. Elke afdeling heeft zijn eigen afdelingskleur, afdelingsmascotte, lokaal en naam.



De jongste groep heeft bij alle Chiro's een andere naam: Ribbels, Kadeekes, Kapoenen, Kabouters ... Bij ons heten ze **Sloebbers** (6 tot 8 jaar). Samen met de leiding verkleden ze zich in prinsen en prinsessen en ravotten op het gras. Ze maken kennis met alle klassieke

Chirospelletjes en liedjes, doen gekke opdrachten, spelen met een bal en zoveel meer! Hun mascotte heet Rupsje Ribbel (zie afbeelding) en hun afdelingskleur is paars. Je kan hen elke zondag terugvinden in het eerste lokaal bij hun leiding Kobe, Hanna, Kwinten & Seppe.



De **Speelclub** (8 tot 10 jaar) gaat graag met de hele groep op tocht, maakt gekke knutselwerkjes en ravot in de bossen. Speelclubbers laten hun fantasie nog vaak de vrije loop in een thema en spelen graag pijltocht en potteke stamp. Maar het allerliefst van al bouwen ze

kampen. Hun mascotte heet Mazzel en hun afdelingskleur is geel. Je kan ze elke zondag terugvinden in het gele lokaal bij hun leiding Joris, Jonas & Sofie.



Rakwi's (10 tot 12 jaar) spelen een groot bosspel, werken samen om de vlag te veroveren of sjoorren al eens een kamp. Ze spelen steeds ingewikkeldere spelletjes tot het fameuze Ingewikkeld Spel zelf. Hun mascotte heet Sjoepap en hun afdelingskleur is groen. Je kan ze elke

zondag vinden in het groene lokaal bij hun leiding Anouk, Louise & Ruben.



De **Tito's** (12 tot 14 jaar) gaan er keihard voor in een pleinspel of bij vuile spelen. Ze luisteren naar muziek en praten in het lokaal over hun favoriete filmster of topvoetballer. Ze interesseren zich enorm in alle relaties, ruzies en spanningen in en buiten de Chiro. Hun mascottes zijn

Flam en Spetter en hun afdelingskleur is rood. Je kan ze elke zondag vinden in het vierde lokaal bij Aaron, Lars & Jasper.



De **Keti's** (14 tot 16 jaar) doen een fotozoektocht of varen met een vlot de rivier af. Ze gaan naar de film of spelen een groot dorpspel. Samen met hun leiding kijken ze uit naar hun leefweek of hun jaaropdrachtenlijst. Hun mascotte is Boris en hun afdelingskleur is blauw. Hun lokaal is het vijfde in de rij maar of je ze daar vaak zal vinden, is nog maar de vraag. Hun leidingstrio is Laura, Nick & Lenny



De Aspiranten of **Aspi's** (16 tot 17 jaar) wisselen hevige spelen af met een stadspel. Met de hele groep sjoeren ze een hoge toren: geen uitdaging is hen te veel, geen opdracht te moeilijk. Om hun kas te spijzen organiseren ze een Aspifuif en met dat geld doen ze de belangrijkste uitstappen. Ze leren om zelf leiding te zijn en geven af en toe activiteiten aan de jongere afdelingen. Hun mascotte heet Freek en hun afdelingkleur is oranje. Zij vertoeven in het laatste lokaal bij Kelly & Thomas.

De leiding

Heel wat kinderen komen wekelijks samen in onze lokalen. De leiding zorgt ervoor dat die kinderen en jongeren veel boeiende en leuke momenten kunnen beleven.



De hele werking van de Chirogroep wordt verzorgd door de leidingsploeg: van activiteiten voorbereiden, een kamp in elkaar boksen, kinderen en jongeren begeleiden, de lokalen net houden en onderhouden, een bivakplaats zoeken, de financiën gezond houden, subsidies aanvragen, ouders bezoeken, naar de jeugdraad gaan, samen vergaderen... Om alles vlot te laten verlopen, vergaderen zij 1x per week in de lokalen en gaan ze 2x per jaar op weekend (1 keer voor de jaarplanning, 1 keer voor het bivak). Zij beslissen wat er al dan niet gebeurt in hun Chirogroep. Daarnaast krijgt de leiding ook de kans om cursussen tot monitor te volgen. Dit is onze leidingsploeg voor het jaar 2019-2020, gegroepeerd per afdeling.



Kobe
Ceuppens

6e jaar
leiding



Hanna Van
Rompaey

4e jaar
leiding



Seppe
Ceuppens

1e jaar
leiding



Kwinten Van
Houtven

1e jaar
leiding



Joris Andries

4e jaar
leiding



Sofie Gillis

1e jaar
leiding



Jonas Van
Houtven

1e jaar
leiding



Anouk Leemans

4e jaar leiding



Louise Rigo

3e jaar leiding



Ruben De
Raedemaeker

1e jaar leiding



Aaron Verlinden

2e jaar leiding



Lars Depuydt

1e jaar leiding



Jasper Van
Rompaey

1e jaar leiding



Laura De
Raedemaeker

4e jaar leiding



Lenny Genneret

2e jaar leiding



Nick Vermaelen

2e jaar leiding



Kelly Vermaelen

4e jaar leiding



Thomas Van Wayenbergh

2e jaar leiding

De leidingsploeg bestaat uit jonge vrijwilligers. Zonder vergoeding stoppen ze wekelijks vele uren van hun vrije tijd in hun Chirowerking. Uit hun ploeg kiest de leiding een of twee groepsleid(st)ers, ook wel hoofdleid(st)ers genoemd. Zij bewaren het overzicht over de hele werking, zitten de vergaderingen voor en vormen een aanspreekpunt voor externen. Ze kiezen ook een volwassen begeleid(st)er (de VB) die hen advies kan geven vanuit het gezichtspunt van iemand met wat meer levenservaring, met kinderen, enz. Dit zijn onze VB en hoofdleiding voor het jaar 2019-2020.



De leidingsploeg wordt ondersteund door freelance en kookouders. Freelance is oud-leiding die na hun Chiocarrière nog 2 jaar heel dicht bij de Chiro blijven: ze vallen in voor afwezige leiding, helpen bij evenementen, gaan mee op kamp en zijn dus zeer nauw betrokken bij de voorbereidingen ervan. De kookouders of cookies verzorgen niet alleen ons eten op kamp, ze koken ook op onze pasta-avond en op onze Kaas- en Wijn en ze zijn steevast terug te vinden op al onze evenementen. Zo krijgen de jonge mensen van de leidingsploeg steun om te groeien in verantwoordelijkheid opnemen, en kunnen ze meer tijd overhouden om zich te concentreren op hun belangrijkste taak: spelen voorbereiden en begeleiden.



Al houdt de Chiroleiding de touwtjes in handen, we kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken. We kunnen daarvoor rekenen op een plaatselijke netwerk van ouders, sympathisanten, oudleidingswerkingen, de jeugddienst van de gemeente, ander jeugdwerk, scholen, handelaars, de parochie en kernfiguren. Die netwerkpartners in de buurt vormen een enorme steun vormen voor onze Chirogroep. De steun van volwassenen is een

belangrijke voorwaarde voor een goede Chirowerking, maar de Chiro is ook een open beweging, die iets wil uitstralen in de maatschappij. We proberen ons zoveel mogelijk te engageren in het plaatselijke netwerk, je zal ons vaak zien op restaurantdagen of evenementen van andere verenigingen en als klant bij onze sponsors.

Wat kan jij doen? Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde ouders die graag met de auto rijden en onze leden een keertje willen vervoeren, die ons **hulpgroepje met Handige Harry's** willen versterken voor klusjes, die groentjes willen snijden voor de BBQ, die graag een tentje opzetten op kamp en met de TD of naar ouders die supergoede connecties hebben om ons te helpen. Ook aanwezig zijn op een eetavond is een extra ruggensteuntje. Bovendien help je zo niet alleen de groep, financieel of praktisch, maar het zijn ook ideale momenten om wat beter kennis te maken met de leiding en om je kinderen in actie te zien.

Ook zijn we regelmatig op zoek naar een nieuwe kookouder of VB. Interesse? Spreek ons aan of stuur een mailtje.

Chiro, wat kost dat?

Lidgeld

Het inschrijvingsgeld in onze Chiro bedraagt 30 euro voor Sloebers-Speelclub-Rakwi en 35 euro voor Tito-Keti-Aspi. Een deel van het inschrijvingsgeld gebruikt de Chiro om spelmateriaal te kopen. Een ander deel is voor de afdelingskassen: elke afdeling heeft een eigen potje om leuke activiteiten te organiseren, het kerstfeestje low cost te houden etc. De oudere groepen doen al eens wat gekkere spelen, hun kas wordt daarom met 5 euro per kind meer gespijsd (vandaar het prijsverschil). Het grootste deel van het inschrijvingsgeld gaat naar de verzekering voor je kind.

Wat zit er allemaal in die verzekering?

Je kind is verzekerd voor de activiteiten bij de Chiro, maar ook als hij of zij van thuis naar de Chiro gaat en als zij of hij terug naar huis komt.

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

Je kind loopt tegen een auto en er is een kras op. Ze schoppen een ruit kapot bij het voetballen. Dan valt dat onder jouw familiale verzekering. Heb je dat niet? Dan betaalt de Chiroverzekering. Er gebeurt iets omdat de leiding niet goed heeft opgelet? Ook dan betaalt de Chiroverzekering.

2. Een ongeval

Je kind verstuikt zijn voet tijdens één van de activiteiten. Ze heeft met een schaar een diepe snee in haar vinger gemaakt of valt en breekt een arm. Dan betaalt de Chiroverzekering het stuk terug dat niet door de mutualiteit betaalt wordt. Ook bij blijvende invaliditeit en overlijden draagt de verzekering bij.

3. Materiële schade

Persoonlijke bezittingen (kleren, rugzak, gsm, fiets en bril) zijn niet verzekerd.

Voor je inschrijvingsgeld krijg je ook een lidkaart van Chirojeugd Vlaanderen. Daarmee krijg je 10% korting op knutselmaterialen in alle 11 winkels van De Banier (de Chirowinkel). Neem een kijkje op www.debanier.be voor meer info of vind er een Banierwinkel in je buurt!



Uniform

Net als in een voetbalploeg kiezen we er bij de Chiro voor om allemaal in dezelfde kleren te spelen. Zo tonen we dat we allemaal tot dezelfde groep horen. Het zorgt er ook voor dat de mensen ons makkelijk herkennen. Het uniform is dus een extra kost. De rok of broek koop je bij De Banier voor 31 tot 34 euro. De T-shirt koop je bij de leiding voor 10 euro en de pull voor 20 tot 28 euro. Om de kosten voor jullie te drukken, proberen we stilaan een tweedehandshandel op te starten voor uniformen. Daarom mag je het hele jaar door je oude Chirokleren binnenbrengen op de Chiro en wij verkopen ze dan elk jaar op de Infoavond door. Het uniform is verplicht vanaf de Rakwi's.

Vieruurtje

Een hele zondag spelen kost ons veel energie. Daarom bieden we de leden een vieruurtje aan. Dat bestaat uit een drankje (frisdrank of water) en een koekje of zakje chips. Zo'n vieruurtje kost 75 cent (50 voor drank, 25 voor koek) en de betaling ervan gebeurt via drankkaarten. Voor 5 euro koop je bij de leiding een

Wist je dat...

het vieruurtje voor veel leden het favoriete moment van de zondag is? Vrij spel! Kampen bouwen! Babbelen!

drankkaart (die zij bijhouden). Daarop staan 20 vakjes van 25 cent. Op een normale zondag strepen ze dus 3 vakjes door, 2 voor het drankje en 1 voor het koekje. Wanneer je drankkaart vol is, laat de leiding dat aan de ouders weten (ze schrijven bijvoorbeeld €5 op het hand van je kind), dan geef je volgende zondag opnieuw 5 euro mee met je kind of je geeft het zelf af aan de leiding.



Extra?

Een bijkomende kost zijn de grote activiteiten: met Christus Koning gaan we zwemmen, elke afdeling gaat één keer per jaar op weekend, we gaan op bivak, we doen mee aan de veldloop, we gaan op uitstap... Deze activiteiten zijn niet verplicht, maar we vragen er wel een extra centje voor.

De leiding organiseert heel wat evenementen en activiteiten om geld in te zamelen. Met dat geld betalen we de onderhoudskosten van onze gebouwen en kopen we spelmateriaal maar we drukken er ook de kosten mee voor deze uitstapjes en dekken het eventuele verlies dat we aan ons bivak maken. We rekenen dus zeker niet meteen alles door en denken goed na of we het niet zelf kunnen oplossen, vooraleer we geld vragen!

Financiële steuntje in de rug?

Je kan je steeds wenden tot de VB of de hoofdleiding. Samen komen we er wel uit. We stellen een afbetalingsplan op of verminderen de prijs. Dit geldt voor alle kosten: van uniform tot bivak. Het zou zonde zijn als je kind al die pret moet missen gewoon omdat we niet met elkaar gesproken hebben.



Heel wat diensten betalen trouwens een stuk van het inschrijvingsgeld terug. Je moet daar meestal een bewijs voor afgeven dat je kunt krijgen van de leiding. Informeer zeker eens bij de volgende diensten:

- Mutualiteit
- OCMW
- Solidariteitsfonds van Chirojeugd-Vlaanderen vzw
- Een attest voor je belastingen (krijg je jaarlijks van de leiding als je kind meeding op bivak, je hoeft dat niet te vragen)
- De jeugddienst in je gemeente/wijk
- Bel of mail eens naar het nationaal Chirosecretariaat (info@chiro.be of 03-2312 07 95).

Activiteiten

De basisactiviteit van de Chiro is elke zondag geweldige spelletjes te spelen samen met je vriendjes. Maar we doen nog zoveel meer: we vieren Christus Koning met een hele dag plezier, we doen mee aan de activiteiten van andere verenigingen, we zamelen met Sint-Maarten geld in voor het Maliproject (net als de Basisschool de Pimpernel in Laar), we geven een kerstfeestje, gaan op weekend, gaan op bivak en op uitstap, we houden open-Chirodag, we gaan wandelen op de Malitocht, we houden een dia-avond met de foto's van het bivak...

Daarnaast organiseert de leiding ook enkele activiteiten om geld in te zamelen voor onze Chiro: een pasta-avond waar Sinterklaas langskomt met cadeautjes, een bloemetjesverkoop, carwash en natuurlijk de TD Verniet en Den Barbekjoe.

3 x per jaar krijgt je kind een 'Buideltje' mee naar huis. Dat is ons krantje. Je vindt er allerlei info terug over de activiteiten, een woordje van de leiding, de afdelingslevens, wist-je-datjes en nog veel meer. In het eerste buideltje (eind oktober) vind je een jaarkalender terug om uit te scheuren en op je koelkast te hangen. Daarop staan de data

van al deze activiteiten. En om zeker te zijn dat je het niet vergeet, sturen we ook nog een mailtje, droppen we een flyertje in je bus en zetten we infoborden buiten.

Het Bivak

Het toppunt van het jaar is het bivak. In juli trekken we met onze hele bende 10 dagen op kamp. Dat is afwisselend van 11 tot 21 of van 21 tot 31 juli. 10 dagen lang spelen we dan spelletjes, zoeken de schat, sjoeren iets geweldigs, gaan op dagtocht of spelen een groepsspel met alle afdelingen samen. We houden een zangstonde en een kampvuur, de oudste gaan op dropping en tweedaagse en spelen een nachtspel.

De kleinsten slapen in gebouwen, vanaf Rakwi kan het zijn dat je in tenten slaapt, vanaf Tito slaap je zeker in tenten.

Om je kind in te schrijven voor het bivak, komt de leiding van jouw kind op huisbezoek. Zo heb je de kans om hen alle vragen te stellen waar je altijd al het antwoord op wou weten, maar nooit durfde, problemen te bespreken of extra info over je kind te geven. Je leert hen wat beter kennen – je geeft tenslotte je kind 10 dagen mee met die zotte dozen – en zij leren jullie en de omgeving van je kind wat beter kennen. Meer info krijg je van hen!

Samen zorgen we er ook voor dat het kamp blijft draaien: iedereen helpt mee met de taakjes zoals afwassen, patatten schillen, de wc's kuisen of het terrein opruimen. Onze fantastische kookploeg maakt het lekkerste eten van het hele jaar, ze zorgen trouwens ook voor vegetariërs en kinderen die glutenvrij of halal moeten eten. Zo werken we allemaal samen aan een vlot en superplezant bivak!

Alle afdelingen gaan ook één keer per jaar op weekend, meestal in de lente. Voor de kleinsten is dit een ideaal voorproefje van het kamp, voor de oudsten gewoon heel veel fun. De leiding van elke afdeling organiseert dit zelf, dus ze bepalen wanneer ze gaan en waarheen ze trekken. Je hoort het van hen!

Goesting?

Info

Kriebelt het al? Wil je eens een kijkje nemen hoe het eraan toe gaat? Wil je meer weten over de Chiro? Wil je je kind inschrijven?

Kom dan eens een zondag langs en vraag aan een leid(st)er om wat meer info. Je herkent ze aan hun blauw Skippy-shirt en aan het fluitje met gekleurd koord (in de afdelingskleur). Zij zullen je zeker verder helpen.

Neem ook eens een kijkje op de site van www.chiro.be of op onze eigen site www.chirokippy.be voor foto's, info en contact. We hebben ook een Facebookpagina waar we info en foto's delen.

Proberen?

Elke zondag van het jaar ben je welkom en mag je meteen meedoen! Je mag altijd eerst een paar zondagen proberen of de Chiro jou bevalt. Daarna kan je je inschrijven. Je bent verzekerd van zodra je eens meedoet. Na enkele keren proberen, vragen we dan om je lidgeld te betalen.

Contact?

Sloeberleiding	Geboortejaar: 2013-2012
Kobe Ceuppens 0471 20 7957 sloebbers@chiroskippy.be	Hanna Van Rompaey 0498 63 57 86 sloebbers@chiroskippy.be
Kwinten Van Houtven 0478 73 78 54 sloebbers@chiroskippy.be	Seppe Ceuppens 0472 65 87 43 sloebbers@chiroskippy.be
Speelclubleiding	Geboortejaar: 2011-2010
Joris Andries 0483 47 00 58 speelclub@chiroskippy.be	Sofie Gillis 0468 19 36 44 speelclub@chiroskippy.be
Jonas Van Houtven 0477 81 33 98 speelclub@chiroskippy.be	
Rakwileiding	Geboortejaar: 2009-2008
Anouk Leemans 0473 38 84 63 rakwis@chiroskippy.be	Louise Rigo 0471 23 71 85 rakwis@chiroskippy.be
Ruben De Raedemaeker 0494 17 62 00 rakwis@chiroskippy.be	
Titoleiding	Geboortejaar: 2007-2006
Aaron Verlinden 0487 12 18 27 titos@chiroskippy.be	Lars Depuydt 0473 93 57 49 titos@chiroskippy.be
Jasper Van Rompaey 0468 11 32 48 titos@chiroskippy.be	
Ketileiding	Geboortejaar: 2005-2004
Laura De Raedemaeker 0491 32 28 29 ketis@chiroskippy.be	Nick Vermaelen 0495 17 14 35 ketis@chiroskippy.be
Lenny Genneret 0497 78 81 50 ketis@chiroskippy.be	
Aspileiding	Geboortejaar: 2003
Kelly Vermaelen 0479 85 28 43 aspis@chiroskippy.be	Thomas Van Wayenbergh 0473 91 02 65 aspis@chiroskippy.be

Freelance		
Babette Casteels – Olivier Claes – Sander Van Wayenbergh – Nick Lauwers – Dagmar Vanhamme – Lotte Bal freelance@chiroskippy.be		
Hoofdleiding	Kelly Vermaelen 0479 85 28 43 hoofdleiding@chiroskippy.be	Kobe Ceuppens 0471 20 79 57 hoofdleiding@chiroskippy.be
Volwassen Begeleider Jan Van der Elst 0495 88 48 35 vb@chiroskippy.be		

Al deze contactinformatie vind je ook terug op de site: www.chiroskippy.be